

RIKKE



Foto: Ester Gregersen

Rikke Gaarde Thomsen
døde 10.december 2004

Jeg havde i mange år et inspirerende musikalsk samarbejde med Rikke. Jeg vil savne hende meget som ven og som kollega på det personlige og det kunstneriske plan. . Jeg har tænkt disse tanker omkring hendes liv og død.

Rikke var en stjerne. Ikke sådan en der sidder på himmelhvælvingen, men en som børnene tegner. Langs stjernens arme sidder alle prikkerne. *Det er alle os ved hver sin arm.* Cajun, Ballade, Børneballade, Vise, Harpe, Spillemandsmusik og dans, Fortælling, Vævning, Billedkunst, Bofæller, Rejsefæller, Undervisning, Samtale. Rikke kunne få os alle til at føle os betydningsfulde så vi følte os som hendes nærmeste.

Ved hendes sidste Solhverv hvor hun havde forladt os men hvor hendes børn lyste i stedet, var der så mange til stede, at man først tænkte det kan ikke passe. Men efterhånden opdagede man, at man kendte dem allesammen. I forskellige sammenhænge optrådte de i forbindelse med Rikke. Det var bare overvældende at være der allesammen på en gang.

Hendes sidste tid var ikke mindre storladent end resten af hendes liv. Hun lå i sin seng på hospice og stemte en lille harpe, der endnu kunne tumles liggende. Alt skulle stemme også farverne omkring hende. Vennernes sind omkring sengen blev også stemt, så vi kunne føle os værdige til engang på samme måde at følge hende op i stjernevrимlen, hvor hun nu blinker og lyser på andre prikker i det sorte.

...

Så vi altid husker
på dig og dit humør
når blæst og stormvejr rusker
i dødens lukkede dør

Kærlig hilsen til Rikke, hendes familie og venner fra mig

Benny