



Søren Bregendahl 1939 -2009

Natten efter Sankt Hans aften sov Søren Bregendahl ind efter nogen tids sygdom. Ved årsskiftet modtog mange af os Søren's originale og personlige nytårshilsen som vi hvert år så frem til. I år var det blade fra hans kalender med glimt af alle hans aftaler og gøremål. Søren havde meget der skulle gøres og gives.

Søren gav så meget

Sammen med Finn gav han folkekulturen et fristed og grosted på Skælskør Folkehøjskole. Han gav Broby Gamle Skole en flyvende start da han med en flok højskoleelever indviede salen med åbent hus en kold februar-dag for 25 år siden.

Han gav os Hartvig og Ottomine

Han gav os sange og toner på harmonika og klaver

Han gav os sig selv.

Jeg fandt tilfældigvis en lap papir med nedenstående sang som Søren har skrevet og sat musik til - en sang der minder os om en tid, hvor der blev tænkt over og arbejdet med fællesskaber – noget der optog Søren og gjorde ham til en rigtig højskolelærer. Det gjorde ondt da Skælskør Folkehøjskole ikke længere mente de havde brug for ham

*Jørgen From Andersen
Broby Gamle Skole*

KOLLEKTIVETS AFTENSANG

***Alle dagens kontroverser er forbi
og den sidste kværlant er klappet i
alt er fryd og gammen.***

***Vi er alle sammen
samlet i en fælles harmoni.***

***Der er en der læser op af gamle bø'er
medens andre spiller kort og melder klør
en ry'er på cigar.***

En gør grejet klar

Han skal ud og fiske i Skælskør

***Vi har skændtes, diskuteret, rakket ned,
Vi har maset med hinanden, med os selv.***

***Hvad kan det mon være,
grunden til det svære***

ved at leve som vi gerne vil?

Det' det vi er, det vi tænker, det vi si'r

Det vi gør, det vi ta'r og de vi gi'r.

det svære ved det hele

er at kunne dele

ud til alle andre af sig selv.

Tekst og melodi: Søren Bregendahl

