

Benny er død. Benny leve.



Når Broby gamle Skole er noget særligt, er det Bennys fortjeneste. Han omsatte sine følelser for mennesker og minder og sit engagement i verden i musik, begivenheder, skole og teater. Med sit altid solidariske nærvær blev han et omdrejningspunkt for os alle sammen.

Benny rummede en stor og nuanceret forestillingsverden. Han var både kærlig gavmild og kritisk interesseret. Han var ustandseligt skabende. Benny komponerede hundredvis af melodier til mennesker. "Stodderpolkaen" og alle de andre melodier lyser af humor og overskud.

Han genopvakte ballademelodier fra Broby og omegn. "Lille Ane" fik liv. Harmonikafolket på Broby gamle Skole kan takke Benny for, at de kom i gang. Benny kunne ikke være håndværker, når Skolen skulle sættes i stand. Men det var ham, der gav toner og mening til håndværket på Skolen.

Nu varmer jeg mig ved al den musik, vi har spillet sammen "i anledning af" glæden ved livet.

Der er stor kærlighed i Bennys verden. I den verden lever uendeligheden, mennesket og musikken.

Benny lever!

*Per Bille*

### **Igangsætteren**

Benny var igangsætteren, magneten og drivfjederen bag Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole.

Benny havde sin egen tilgang til folkekulturen som var en stadig kamp for de svage i samfundet. Mennesker fik stemme og selvværd. Bedstemors Breve satte gang i erindringsværkstederne, og sammen med Per Bille udviklede han et billed- og totalteater. Det var dengang i 70'erne.

I 1983 indtog Benny Broby Gamle Skole og hans magnetiske tiltrækning var stor:

*Folk strømmede til.*

Lille Ane blev opdaget og fik mæle gennem sine stærke ballader i Bennys fortolkning

En dukketeaterforestilling om Helmisbruden blev udviklet.

Andre teaterforestillinger kom til

Den nordiske sækkepibe fik lyd.

Ballade86 kommer til Broby

Gammegruppen opstod.

Børneballaderne opstod.

Harmonikagruppen blev sat i gang

Der kom blues i gårdsangen.

De unge gjorde Baller Blå (ballade blues)

Benny var igangsættereren og han var til stede

- også når han ikke var der.

*Jørgen From Andersen*

*Kære alle*

*Vi vil sige jer tak for jeres deltagelse,  
søde trøstende ord, taler og hilsner,  
sange og musik både ved Bennys  
bisættelse og ved det smukke  
mindearrangement, "Bennyaden", på  
Broby Gamle Skole.*

*Vi er dybt rørte og også stolte over at  
få bekræftet, hvor meget Benny med  
sit kærlige  
sind og sin skaberevne har betydet for  
så mange mennesker.*

*Kærlig hilsen*

*Mattias, Mads, Gerd og Cecilie.*